

zwaar om tegen zooveel vlugge aanvallers met goed gevolg gebruikt te worden.

— Er bleven er dus nog zeven over, riep Dokus. Wel, dan zijn het dezelfde van dezen morgen!

— Gij hebt u door de vlucht kunnen redden, jongeheeren?

— Vluchten, wij? Neen, wij hebben hen aangevallen, en...

— En?

— Ik heb er drie gedood, mijn makker twee en Schol ook twee!

Dat maakt juist zeven!

— Is 't mogelijk!

— En waarom niet? Kijk, Schol zal u misschien het bewijs leveren! Dit zeggende trok hij zijn degen uit de scheede en hield den hond het lemmer voor. Deze berook het en liet dadelijk een toornig gebrom horen.

— Ziet ge nu wel! lachte Jan.

— Ge zijt dappere knapen, sprak de gewonde.

— Als men niet bang is, antwoordde Jan, is men wel verplicht dapper te zijn. Maar laat ons daarover niet verder praten. Er moet voor u gezorgd worden. Hoe gaan we dat doen?

— Dat onze gastvrouw mij naar het dorp vergezelle, zei Dokus, dan zal ik den barbier verzoeken dadelijk mede te komen.

— Verzoeken, verzoeken, bromde Jan, de kerel moet komen! Het is dus beter dat ik hem ga halen! Gij, Dokus zult gedurende



Jan bood haar vriendelijk den arm.

# JAN ZONDER VREES

door C. DE KINDER



uitgave van L. OPDEBEEK Antwerpen

De Wonderlijke lotgevallen

VAN

# JAN ZONDER VREES

EEN XV<sup>e</sup> EEUWSCHE VERTELLING

---

PENTEEKENINGEN VAN EMIEL WALRAVENS